

## MEDIATIP

# Knagende Vragen te boek

Al veertien jaar sturen *Intermediair*-lezers vragen in naar de rubriek hiernaast:

**Knagende Vragen.** En al die jaren was Bram Vermeer de man die de rubriek bestierde: de antwoorden bewerkte en zelf op zoek ging naar het laatste woord - door universiteiten en andere kenniscentra af te bellen, of desnoods zijn keuken in de waagschaal te stellen door hem als laboratorium te gebruiken.

Vijftienhonderd vragen zijn er in die jaren behandeld. De leukste, spannendste, meest interessante of verrassende heeft Vermeer nu gebundeld in een boek: *Knagende Vragen over alledaagse verschijnselen*. Al die vragen en antwoorden overziend, kun je niet anders dan versteld staan van de schat aan kennis die erin vervat ligt. En het is ook uitermate bevredigend te zien dat er heel wat broodjes aap, mythes en misverstanden worden ontmaskerd. Zoals dat bier op wijn geen venijn geeft, omdat je dan van meer naar minder alcohol drinkt (wie wil

weten waarom dan wel, kope onverwijld dit boek); of waarom het laten schrikken van een ei geen zin heeft. Het boek is naar rubrieken ingedeeld in hoofdstukken. Er is een hoofdstuk waarin de oor-

sprong van allerlei gebruiken

wordt verklaard - paaseieren, beschuit met muisjes -, een hoofdstuk met allemaal links-rechts problemen - en zo maar door.

Men zij gewaarschuwd: *Knagende Vragen* is typisch zo'n boek waar je lukraak in grasduint. Maar voor je het weet, ben je aan het doorlezen: nog eentje dan.

BRAM VERMEER: *KNAGENDE VRAGEN OVER ALLEDAAGSE VERSCHIJNSELEN*. NIEUW AMSTERDAM UITGEVERS, 366 PAGINA'S, PRIJS: € 17,95

